

Drieluik schilderen

Opdracht:

Vouw de zijkanten van je papier naar het midden en vouw hem weer open. Nu bestaat je papier uit drie stukken.

Op het eerste stuk schilder je de verdrietige wandeling van de Emmaüsgangers.

Op het tweede stuk schilder je de ontmoeting van de Emmaüsgangers met Jezus.

Op het derde stuk schilder je de blije wandeling van de Emmaüsgangers naar Jeruzalem.

Laat je schilderij even drogen en dan kun je hem neerzetten.

Om door te praten:

- Jezus komt naast de leerlingen lopen maar zij herkennen niet dat Hij het is! Hoe kan dat denk jij?
- Aan het einde van het verhaal zijn de leerlingen blij. Waarover voelen ze zich zo blij denk jij?